



Clé de Voûte houdt zich zowel aan Nederlandse als Franse regels rond jeugdhulpverlening.

Clé de Voûte betekent 'een dragend, verbindend element'.

Kortom

- Je wilt je leven in eigen handen krijgen.
- In Frankrijk verblijf je minimaal vijf maanden zonder afleiding.
- Je leert van je nieuwe ervaringen.
- Met begeleiding maak je een eigen plan voor de toekomst.

Meer informatie

Denk je dat dit programma bij jouw situatie past? Voor advies, informatie of aanmelding kun je terecht bij START. Bel 088 170 5000. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur. Ook kun je mailen naar start@youke.nl.

Voor dit programma ben je tussen de 16 en 23 jaar oud. Je hebt geen geestelijke of lichamelijke handicap en bent niet (meer) verslaafd aan harddrugs. Je bent bereid om tijdens je verblijf in Frankrijk geen softdrugs te gebruiken. Om toegelaten te worden schrijf je een motivatiebrief.

Of je gebruik kunt maken van dit programma, is afhankelijk van het beleid van je gemeente. Voor sommige programma's is een verwijzing nodig. Check bij jouw eigen gemeente hoe ze omgaan met gespecialiseerde jeugdzorg.

Kijk voor meer informatie op youke.nl of op cledevoute.eu, onze samenwerkingspartner in Frankrijk.



Wat is het?

Ervarend leren in Frankrijk

Voor wie is het?

Jonge mensen tussen 16 en 23 jaar

Hoe lang duurt het?

Vijf maanden, indien nodig langer

Wat is het doel?

Je leven weer in eigen handen krijgen

Het roer om in Frankrijk

Een nieuw leven tegemoet

Loop je in je leven steeds tegen dezelfde dingen aan? Is het hoog tijd dat je leven een andere wending krijgt? Ben je bereid alles op alles te zetten om dat voor elkaar te krijgen? Dan is 'ervarend leren in Frankrijk' mogelijk iets voor jou.

In Frankrijk krijg jij een nieuwe kans. Je verblijft in een familiebedrijf. Er is geen afleiding; je komt echt toe aan je eigen ontwikkeling. Het project is pittig, maar vrijwel iedereen die eraan meedoet, heeft er baat bij. Je leven in Frankrijk weer in de hand krijgen? Dat lukt jou vast ook!

“Ik voel me zekerder en zoek minder contact met mijn vader, wat betekent dat ik het zelf kan.”

Evelien



De beslissing om naar Frankrijk te gaan is jouw eerste stap op weg naar echte zelfstandigheid, zonder hulpverlening. Je geeft je leven een ‘reset’; jij neemt de verantwoordelijkheid om het roer om te gooien.

In Frankrijk woon je minimaal vijf maanden in een gezin met een boerderij. Je draait mee met alle activiteiten in het gezin en het bedrijf. Dat betekent een strak ritme en veel doen. Het zijn lange dagen, maar je krijgt kost en inwoning. Ook krijg je zakgeld. Je bent ver van alle verleidingen uit je gewone leven. Het contact met je familie en vrienden is beperkt tot het schrijven en ontvangen van handgeschreven brieven.

Leren van je ervaringen

Praten en nadenken veranderen jouw situatie niet; dat heb je vast al gemerkt. Bij ervarend leren gaat het om doen. Door je nieuwe ervaringen leer je doorzetten. Je merkt dat je meer kunt dan je denkt. Je ziet dat het ook anders kan en dat jij daarvoor kunt zorgen. Zo bouw je zelfvertrouwen en zelfrespect op en respect voor een ander. Je leert jezelf op een andere manier kennen en je vindt motivatie voor jouw eigen toekomstplan.

Ver weg, maar niet alleen

In Frankrijk sta je er niet alleen voor. Vanuit de Franse stichting Clé de Voûte krijg je twee keer per week begeleiding van een Nederlandse coach. Er is dus zeker één persoon met wie je Nederlands kunt praten. Je coach coördineert de contacten met je familie en vrienden en met Youké. Verder helpt je coach jou om je nieuwe ervaringen te verwerken tot een plan voor je toekomst: jouw plan met jouw keuzes.

Naar school

Als je nog leerplichtig bent, dan kun je tijdens je verblijf in Frankrijk onderwijs volgen met ‘Leren op Afstand’ van het Hoenderloo College. Ook op die manier werk je dus aan je toekomst.

Voor- en natraject

Natuurlijk ga je niet onvoorbereid naar Frankrijk. Ook sta je niet alleen als je weer terugkomt. Vooraf krijg je twee maanden begeleiding vanuit Youké, om je voor te bereiden op je verblijf in Frankrijk. Als je weer terug bent in Nederland, krijg je nog drie maanden begeleiding van Youké. In die tijd ga je aan de slag met het realiseren van het toekomstplan dat je zelf hebt gemaakt.



“Rottigheid uithalen vond ik grappig. Nu ben ik rustiger, blow minder en werk.”

Glenn